

Renkum in actie voor Russen

Veleuwe post - 6/10/07

Met inventaris opvanghuis Russische vluchtelingen was het kennelijk pover gesteld



Een uniek plaatje uit september 1970 gemaakt door overbuurvrouw Van Kampen. Haar dochtertje loopt naar één van de laatste bewoners met een wit-Russische achtergrond. Duidelijk zijn ook de woorden 'Huize Sylvius Meindersma' op de voorgrond te lezen.

FOTO: FAMILIEARCHIEF VAN KAMPEN

Russisch kruis

De Russische graven op de algemene begraafplaats van Oosterbeek zijn in een driehoek gerangschikt en hebben alle eenzelfde kruis. Het is een Russisch kruis, zogenaamde dubbele kruisen waarbij de bovenste dwarsbalk kleiner is. Aan de onderkant van de dikke verticale valk loopt een dwarsbalk van rechts naar links schuin omhoog. Deze balk wijst naar de moordenaar die rechts van Christus werd gekruisigd. In de bovenste dwarsbalk staat Inri, ofwel 'Koning der Joden'.

DEEL 3

DOOR MARTIN BRINK

OOSTERBEEK - Deze week het laatste deel over de Russen aan de Annastraat in Oosterbeek.

Uit oude stukken valt op te maken dat de directie zelfs na de opening van het opvanghuis voor vluchtelingen aan de Annastraat 1, driftig op zoek is naar spullen om de inventaris uit te breiden. Het was kennelijk qua comfort allemaal geen vetpot. Maar gelukkig springen organisaties uit de gemeente Renkum bij.

Bij de gemeente wordt op 18 mei 1960 het verzoek neerge-

legd om in ieder geval aan te mogen schaffen: een sapcentrifuge, een abonnement op een radio- en televisiegids, een rek om maten te kloppen en een tuinschaar voor de heg.

„Er is weinig animo voor concertuitvoeringen,” meldt directrice mejuffrouw dr A. Loeper aan de gemeente.

Die besluit in haar vergadering om vijfhonderd gulden te doneren. Uitkering via Sociale Zaken lukt niet, zodat dit bedrag op de gemeentebegroting wordt gezet.

Kunstenaarsclub Rhijn-Ouwe

Toch is dat bedrag niet voldoende. In juni 1960 blijkt nog

meer nodig. Dan komt de bevolking in actie. Leden van de Renkumse kunstenaarsvereniging Rhijn-Ouwe willen helpen. Zij stellen kunstwerken beschikbaar om hiermee een loterij te organiseren. De opbrengst wordt geschonken aan het Sylvius Meindersmahuis 'om de inventaris te completeren'.

Zowel de prijzen als nieuwe werken van de leden van de kunstenaarsclub waren te zien op de tentoonstelling van 23 juli tot en met 13 augustus 1960 in de hal van de penbare Ulo te Oosterbeek.

Een maand eerder was de Renkumse jeugd behulpzaam. Zij zamelde ook geld in voor dit

doel. En dat niet alleen. In dat eerste officiële jaar krijgen de ouderen zelfs een kerstmand aangereikt, waarvan de inhoud dankzij de Renkumse jeugd aangeschaft kon worden. Hoewel het tehuis later voor veertig mensen gereed werd gemaakt, zullen er nooit meer dan 22 hebben gewoond. In januari 1970, drie jaar voordat de stichting zich terugtrok, woonden er vijftien personen in het huis. In 1973 stierf de laatste bewoner en kreeg het huis een andere bestemming.

Lente in Wilde Wereld

WAGENINGEN - De Homogroep WQageningen houdt op zaterdag 7 april een zogenaamde Love-party in de Wilde Wereld aan de Burgtstraat 1 te Wageningen. De deur gaat open om 22.00 uur en sluit om 2.00 uur. Het feest is tot 3.00 uur.

Jaarmarkt Lions

WAGENINGEN - De Lions Jaarmarkt wordt gehouden op zaterdag 14 april in de vroegere garage van Van der Kolk aan de Lawickse Allee 5. De markt, waarvan de opbrengst bestemd is voor de stichting Wageningen helpt dokter Van Andel, is tussen 10.00 en 16.30 uur. Dokter Van Andel is inmiddels terug in Wageningen maar zijn werk in Mporokoso blijft doorgaan. Daar is de auto aan vervanging toe en de Lions willen er hun steentje aan bijdragen. Overigens is men nog op zoek naar bruikbaar materiaal. Aanbieden bij A. Dericks, telefoon 0317-313751.